

## ***Er gebeurt niets - Said Ounouss***

***Daar, een vergissing verschuilt zich  
Achter de verschrikte waarheid  
Van het licht van zijn zekerheid  
Daar, een vraag heeft te midden van de grote zin  
van het universum zijn vraagteken verloren  
Daar, een vaag idee tracht de verbeelding  
Van een dichter te behagen  
Daar, aan de oever van een snelle tijdsrivier  
Tracht een zwaar verdriet te rusten  
Daar, verwarde ogen beramen  
De fouten van het dagelijkse  
Daar, de oren die horen  
Zoals zij het nodig vinden  
Daar, een kadaver versnelt zijn snelle dood  
Daar, een uiteengevallen hart tweedelig  
De helft zijn polsslag  
De helft is twijfel  
Daar, een hand tot afscheid schudden  
Aan het oude raam van zijn kindertijd  
Daar, treinen rijden langs de oevers van herinneringen  
Die het begraven verleden herleven  
Daar, grove schandalen bekladden het hart  
Verdragen amper de moeite  
In de zak van de storm  
Snikt het hijgen  
De noodzaak van een som  
Onder een felle zon  
Daar, een banneling verbergt de stilte  
Van zijn belofte in het speeksel van de tijd  
Wrijft het voorhoofd van de nacht  
Met de duim van vernietiging ( neerslachtigheid?)  
Ontsluiert het bed van zijn vermoedheid  
En bewaart zijn afwezigheid  
Tegen de zorg van de dag  
Daar, een schaduw draagt zijn kans  
Naar een doolhof van wegen  
Waar zijn voeten bloeden  
Daar, wordt alles door de fictie in toom gehouden  
Trotseert de ziel door dorst zijn ervaring  
En in al het nutteloze  
Speelt de kern van de woorden  
Omdat het lemmet de moedeloosheid van zijn  
Liederen tegen de rots van het leven niet telt  
En er gebeurt niets  
Vloed..  
Eb..  
En iedereen schreeuwt in zijn taal.***